



Dinsdagland: Schetsen van België

Dimitri Verhulst

[Download now](#)

[Read Online](#) ➔

Dinsdagland: Schetsen van België

Dimitri Verhulst

Dinsdagland: Schetsen van België Dimitri Verhulst

Dinsdagland is een verzameling reisreportages van een thuisblijver. Over België. Het is een liefdesverklaring aan de kleine Belg, een verwondering over zijn amusement, een ode aan zijn in onbruik rakende schone woorden. Het is een in stukken en brokken geslagen vertelling over een Belgische jeugd, een boekstaven van de dingen die voorbijgaan. het is gazettenpraat en cafépraat, een getuigenis met grote gebaren, een openlijke gelofte van Belgheid. Het gaat over duiven en de dood, over trekpaarden en hun droefsten, over heilige maagden en wielerkoers, over de God van gisteren en over nonkel Potrel. Het is van alles, en dat voor weinig geld. Het is geschreven op het ritme van een zatte kusjesdans, afgewisseld door een hoempapa, olé, olà, door een schrijver die schijt heeft aan de angst een schrijver van onder de kerktorens te zijn. Het is een monument voor wat gaat sneuvelen, een logboek van een land, de restjes van een drinkgelag Het is konijn met pruimen, lectuur voor onder de haardroger van het kapsalon, handgeschreven jazz voor trompet en majorette.

Dinsdagland: Schetsen van België Details

Date : Published August 20th 2004 by Contact (first published 2004)

ISBN : 9789025417109

Author : Dimitri Verhulst

Format : Paperback 174 pages

Genre : Fiction, European Literature, Dutch Literature

 [Download Dinsdagland: Schetsen van België ...pdf](#)

 [Read Online Dinsdagland: Schetsen van België ...pdf](#)

Download and Read Free Online Dinsdagland: Schetsen van België Dimitri Verhulst

From Reader Review Dinsdagland: Schetsen van België for online ebook

Lieve Dupont says

Dimitri Verhulst: trouw met mij!

Wouter Acker says

'Het Evangelie volgens Vlaanderen' bracht zelfs mij in de ban van het wielrennen. En dat doen normaliter alleen modder en het wegdek van Parijs-Roubaix.

Leesmenu says

In de Leesmenu-lijst: "Kortverhalen"

Officieel heet het geen kortverhalenbundel, maar een verzameling reisreportages. Hoe je het ook draait of keert, verhalen zijn het, en blijven hangen doen ze eveneens. [...]

Lees verder op: <http://www.leesmenu.be/component/k2/i...>

Sharon Janssens says

This book by Dimitri Verhulst (a Belgian writer) hasn't been translated to English yet, which is a pity because this book reflects little things of Belgium. In each of the chapters, he tells something about 1 particular thing typical for Belgium but what is not normally associated with of known about Belgium. Some things he addresses are cycling and Eddy Merckx, pigeons, trains, Spa, ...

Some parts are so recognizable which makes it funny to read. Particular things are also tragic if you think about it, similar to a previous book of him 'The Misfortunates'. It is written in a style that is so typical Verhulst: long sentences with a lot of words. For this reason you have to read some sentences a few times before you understand them.

This is a very good book by Dimitri Verhulst, written in his typical style. It feel sorry that it hasn't been translated into English, but even if it would be translated, I think a lot of the typical writing style will be lost then.

This review was originally posted on my website: <http://booksforthoughts.weebly.com/in...>

Noah says

Verhulst kan met zijn prachtige schrijfstijl alles fascinerend maken, zo ook deze nostalgische verzameling van columns en verhalen over België

Arjan Harlaar says

Weer een heerlijk boek dat leest als een wielerkaravaan

Sanne says

Super! Fantastisch hoe die man België onder de loep neemt. Wat ik erg waardeer is dat hij nergens een oordeel over wil vellen voordat hij het zelf heeft meegemaakt. Ik denk dan aan het casino-verhaal: eerst beleven, dan beschrijven, je er over verwonderen en je er totaal van afkeren.

Alexandra says

Dat het alleen maar ok was, ligt niet aan de schrijfstijl! Veel onderwerpen waren voor mij gewoon niet interessant genoeg om geboeid te blijven....

Iris says

Dit is het meest afschuwelijke boek ever! Ga hem nooit en dan ook noooit lezen

Steef says

Deze vond ik wat tegenvallen. Het ligt niet aan de stijl, die nog steeds mooi is, maar ik heb het gevoel dat veel verhalen na een veelbelovend begin inzakken. Alsof ze net iets te lang zijn. Het hielp ook niet dat ik bepaalde zinnen of stukken herkende van andere boeken van Verhulst.

Schetsen van België. Met de nadruk op schetsen.

Tjibbe Wubbels says

En zoals gewoonlijk weer eens een hoop gezever over koersen. De rest is wel prettig lezen.,

Raf Linmans says

Het begint nog aangenaam, maar mettertijd (vanaf het 4e stukje zo ongeveer) daalt de kwaliteit toch. Spijtig

want ik hou wel van Verhulst zijn stijl.
