



Het uur nul

Dirk Bracke

[Download now](#)

[Read Online](#) 

Het uur nul

Dirk Bracke

Het uur nul Dirk Bracke

Ben leidt een vrij onbezorgd tienerleven. Hij lummelt na school wat rond met vrienden, rookt weleens een jointje en wordt verliefd. Tot hij op zijn zestiende van de dokter te horen krijgt dat hij seropositief is. Zijn wereld wankelt. Hij wil een einde maken aan zijn passionele relatie met de veertienjarige Diana. Angstvallig houdt hij zijn geheim verborgen voor zijn omgeving. Zij die het toch vernemen, reageren verbijsterd. Met de moed der wanhoop klampt Ben zich aan het leven vast...

Het uur nul is een overdonderend boek. Door de ogen van de hoofdfiguur ontdekt de lezer dat mensen met aids in volstrekte eenzaamheid terechtkomen. Dit realistische verhaal zal iedereen met verstomming slaan en aan het denken zetten. Dit boek werd bekroond met de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury

Het uur nul Details

Date : Published 2005 by Davidsfonds/Infodok, Leuven (first published 1996)

ISBN : 9789065657572

Author : Dirk Bracke

Format : Hardcover 188 pages

Genre : Young Adult, Childrens, Fiction, Drama, Contemporary, Academic, School, Novels

 [Download Het uur nul ...pdf](#)

 [Read Online Het uur nul ...pdf](#)

Download and Read Free Online Het uur nul Dirk Bracke

From Reader Review Het uur nul for online ebook

Stefanie André Sergeant says

In het begin had ik het echt moeilijk met het begrijpen van het verhaal. Ik was helemaal in de war met de personages. Toch heb ik mezelf erdoor gesleurd en las in het boek vrij vlot uit tussendoor. Het leest goed, geeft uitleg over aids en seropositief en laat de mensen echt nadenken over dit onderwerp. Het boek is al oud, maar toch stoorde het me niet om het te lezen.

Renée De laet says

Read this book when I was 11 years old, and reread it when I was 16. It touched my heart both times, but in a very different kinda way. When I was 16 I could REALLY relate to all the relationship/teenage/drugs-thing.

5 STARS! ♥

Melissa says

Heel speciaal boek, de moeite om te lezen. Het neemt je mee door heen de gevolgen van een SOA!

Robbe De says

Ik heb het boek 'Het uur nul' van Dirk Bracke gelezen. Het boek gaat over een jongen genaamd Ben, hij leidt een rustig leven. Meestal hangt hij rond met zijn vrienden bij het openbaar zwembad en roken ze een jointje of drinken ze bier. Ben behoort tot een motorbende genaamd "De camino's". Deze naam symboliseert een merk van een brommer. Op een dag ontmoet Ben een meisje dat 2 jaar jonger is dan hem, haar naam is Diana. Ze worden meteen verliefd op elkaar en samen spenderen ze veel tijd. Ben verwaarloost hierdoor zijn andere vrienden van de motorbende en om hun vertrouwen terug te winnen moet hij van hen op de spoorweg liggen wanneer er een trein aankomt. Eerst besluit Ben dit te doen maar wanneer het moment daar is loopt hij toch weg. Verder in het verhaal heeft hij geen contact meer met de bende. Ben zijn beste vriend Filip is ondertussen helemaal verandert, hij houdt het niet meer bij een jointje omdat dit niet straf genoeg is voor hem. Hij besluit dan maar om heroïne te gaan gebruiken. De eerste keer dat Filip dit wil gaan proberen gaat Ben mee met hem bij de dealer, daar gebruikt Filip de naald en de dealer neemt ook een 'shot'. Ben vindt dat zowel Filip en de dealer er veel plezier aan hebben dus neemt hij de gebruikte naald van Filip en spuit hij bij zichzelf een dosis in. Later in het verhaal sterft Filip aan een overdosis. Een paar maanden later voelt Ben zich heel slecht en samen met zijn moeder gaat hij naar de dokter, hij blijkt seropositief te zijn en zodra Diana dit hoort laat ze Ben volledig vallen. Op de paar laatste pagina's komt Diana nog op bezoek bij Ben om het goed te maken, op de laatste pagina pleegt Ben zelfmoord door zich op te hangen met de lakens van zijn bed. Het verhaal eindigt met de zin: It's better to burn out than to fade away.

Ik vond dit een zeer goed boek omdat het realistisch is, alles wat in het boek beschreven wordt lijkt levensecht en de auteur weet precies waarover hij schrijft. Alles wat in dit boek gebeurt kan ook in het echte leven gebeuren, het beschrijft een beetje de jeugd van tegenwoordig en daarom vind ik het ook zo een goed boek.

Het was ook zeer spannend, het verhaal veranderde steeds wanneer je het minst zou verwachten. Ik had zo een einde ook helemaal niet verwacht.

Ik vind dit boek dan ook een aanrader voor iedereen die van realistische verhalen houdt.

Annelies says

bij het lezen herinnerde ik me dat ik het boek ooit nog eens las. toen het thena waf actueler was en je van Aids nog stierf

Lotte says

Het is een triestig boek , maar wel een goed boek!

Janne Fret says

Fantastisch verhaal, heel mooi geschreven, breekt je hart!

Kim says

I absolutely loved this book! The morale of the story is pretty straightforward and hard to miss: don't do drugs, not even once (and if you do, please use clean needles...though it's probably best if you just stick to the first sentence of advice: "Don't do drugs!") This book was very gripping and emotional and raw and sometimes even painful to read. At that young age I was not entirely familiar with the causes and effects of HIV and aids, but this book taught me enough to make me very afraid of this disease. This is why I recommend this book to as many people as possible, since HIV and aids now have disappeared a bit to the medical background because the medication that now exists to help maintain (but NEVER cure) the disease. I finished this book at night, in my bed, and I cried my eyes out because it was so sad.

Everyone, read this book!

Christel Peeters says

I adored this book!

Boogaerts Kristel says

Weeral een schitterend boek van Dirk Bracke. Een soms hard en soms ontroerend boek waarin je een jongen volgt die aftakelt door AIDS. Door de stomme keuzes die mensen en vaak jongeren maken om er bij te horen. Dit vind ik persoonlijk dat verplichte lectuur op school moet worden.

Babette says

I liked Dirk Bracke, because of the subjects he wrote about. it's very goo written with details that make the story complete.

Pieter Mergan says

Fantastisch boek met aangrijpend verhaal.

Lore says

Een super tienerboek voor de vlaamse tiener. De schrijver weet de leefwereld van de jongere goed te vatten en schrijft ook gemakkelijk leesbare boeken. Het boek was licht spannend en ik wou altijd maar doorlezen, bij de meeste van zijn boeken trouwens. Het was mijn favoriete schrijver in mijn jeugd. Veel van mijn vrienden hebben dit boek ook gelezen. Dit boek had vooral impact door ...

Manon says

[Hij had het moeten overleven. (hide spoiler)]

Lisa Thouet says

love this book ;p
