



De expat

Patricia Snel

[Download now](#)

[Read Online](#) 

De expat

Patricia Snel

De expat Patricia Snel

Het was vochtig warm in de ondergrondse parkeergarage. Net toen ze met haar fiets tussen de auto's door wilde manoeuvreren, zag Julia haar overbuurman in gedachten verzonken haar kant op komen lopen. Hij opende het portier van een luxe sportwagen. Haar hart begon te bonzen. Ze kneep stevig in haar handvatten. Toen hij opkeek en haar zag staan, lachte hij. Zijn stem klonk zwaar en een tikje hees. 'Eindelijk ontmoet ik mijn ondeugende overbuurmeisje.'

Julia leidt samen met haar man Paul een luxe expatleven in het dynamische Singapore. Paul gaat steeds meer op in zijn werk en het lukt Julia maar niet haar eigen carrière op te pakken. Haar zorgeloze leven komt op zijn kop te staan door de ontmoeting met haar nieuwe, excentrieke overbuurman Dave. Wanneer zijn maid op verdachte wijze om het leven komt en Julia zelf doelwit wordt, zet ze alles op alles om de waarheid te achterhalen.

De expat Details

Date : Published January 23rd 2013 by Mistral (first published January 1st 2013)

ISBN :

Author : Patricia Snel

Format : Paperback 240 pages

Genre : Thriller, Fiction

 [Download De expat ...pdf](#)

 [Read Online De expat ...pdf](#)

Download and Read Free Online De expat Patricia Snel

From Reader Review De expat for online ebook

Brigitte says

(Inderdaad) aanvankelijk net een chick-lit en inderdaad zeer ongeloofwaardig hoe Julia (de hoofdpersoon) de dappere politie-rechercheur uithangt ! Verder vond ik het erg storend dat de Filippijnse maids worden neergezet als kinderlijke, domme wezens die niet voor zichzelf kunnen denken en daar echt een blanke dame als Julia voor nodig hebben en de sfeer die wordt neergezet alsof Maleisië (Singapore) een achterlijk gebied zou zijn als de (blanke) expats er niet waren geweest ! Twee sterren omdat het snel en makkelijk wegleest.

Lena Blomme says

Mijn eerste dwarsligger.
Wel handig formaat, maar zeer fijne blaadjes
Toch liever een gewoon boek
Maar eigenlijk moet ik het hier hebben over wat ik vond van het verhaal.
Vond het niet zo goed, zat wel een zekere spanning in, maar echt een raar einde.

Nina Oudshoorn says

Tenenkrommend... Ergerde me zo erg aan de stereotypen, dus niet uitgelezen.

Fleur says

Dutch expat Julia lives together with her husband Paul a luxury expatlife in Singapore. Paul blends into his work more and more and it doesn't succeed Julia to pick her own career. Everything comes to an end as she mets her neighbor Dave across the street ... and his maid is mysteriously killed. Julia gets pulled into a world of secrets and discovers a less visible Singapore of exploitation and prostitution.

Herbert says

Een goed boek over het leven van 'De Expat' in singapore. Ze geraakt verwickeld in mensenhandel en haar man verliest als zijn kapitaal en meer ook. Pas helemaal op het einde van het boek volgt de totale ontknoping. Vast en zeker een aanrader.

Aj says

Completely useless.

Patricia Broek says

Ik vond het boek niet bijster geweldig. Ik vond de personages te oppervlakkig en het verhaal erg ongeloofwaardig. Dit terwijl ik het onderwerp, handel in mensen en ze gebruiken als seksobjecten, wel origineel vind.

Antoinette says

Een boek over een vrouw die naast verveling, verwendheid en vervelende vrienden, vooral lijkt te lijden aan een White Savior Complex. De hoofdpersoon lijkt niet bijster veel talenten te bezitten, maar zal wel eens even eigenhandig de mensenhandel in Singapore en omliggende landen oplossen. In het boek passeert het ene na het andere schadelijke raciale stereotype, waarbij de auteur er niet voor schuwt om een zwarte man aan te duiden met het n-woord. Hij wordt niet of nauwelijks bij zijn naam genoemd, hij krijgt de titel Rasta mee.

Kortom: wat een bagger.

Wendy says

Patricia Snel geeft met haar verhaal een kijkje in de expatwereld van Singapore waar ze zelf sinds 2010 woont. Juist daardoor had ik veel meer diepgang verwacht. Mochten mensen al vooroordelen hebben over 't expatleven, dan wordt 't in dit boek nog even extra aangedikt. Er wordt een zeer negatief beeld geschetst; met name hoe Patricia de Filippijnse "maid" neerzet vind ik niet chique. Ik vond 't verhaal oppervlakkig, voorspelbaar en in kinderlijke taal geschreven. Bijv: "Paul viel bijna om van het lachen. Zijn hele lichaam schudde; hij hikte helemaal." Nee, duidelijk niet mijn schrijfstijl. Toch 2 sterren omdat t als een vakantieboek prima was.

Saskia says

Ik ben eigenlijk blij dat dit boek uit is. Het leest wel heel vlot maar het verhaal op zich kon me maar matig boeien, vanwege de vlotte schrijfstijl toch nog twee sterren!

Anke says

Leuk boek om te lezen, maar het einde is afgeraffeld.

Annette Overvoorde says

Julia en Paul, zijn al 6 jaar samen als Paul wordt uitgezonden als Expat naar Singapore. Hij is werkzaam bij een bank, een echte analyticus en voor een make-over van De United Bank of Singapore Pacific naar Singapore gehaald. Julie heeft haar baan opgezegd in Nederland, en is helemaal verrast door de schoonheid en aangename warmte van het land.

Het is een druk leven in Singapore, de financiële wereld lijkt 24/7 te draaien. Paul is daarom veel van huis, en Julia is op zoek naar een nieuwe baan. Hierdoor loopt het niet altijd ze gladjes tussen de twee. De bewoners van het appartementen complex zijn erg aardig, en iedereen heeft zijn eigen maid, die voor het huishouden zorgt. Zo blijft er meer tijd over voor leuke dingen en zonnen bij het zwembad. Bij het zwembad is ook de aardige overbuurman. Hij nodigt haar uit voor een drankje. Julia ontdekt iets in zijn kamer. Als daarna zijn maid dood wordt aangetroffen, gaan er bij Julia een aantal belletjes rinkelen. Wat is er gebeurd? Loopt er iemand gevaar? Je leest het in De expat.

Patricia Snel heeft hiermee een spannende en meeslepende thriller neergezet. Waarin ze gelijktijdig een belangrijk maatschappelijk probleem aan de kaak stelt.

Het verhaal leest vlot weg, de personen worden goed uitgewerkt. Het is een duidelijk verhaal met spanning die zich opbouwt naar een ware climax. En een mooi “afgerond”einde.

Citaat: < “Het leek wel een stomme film, die zich voor de ogen van Julia afspeelde”>

De Elementen:

Het boek speelt zich af in Singapore en is geschreven vanuit de 3e persoon. Julia is de hoofdpersoon, maar Paul is ook een belangrijk karakter. De expat vertelt het verhaal van de mooie maar ook minder mooie kanten van het altijd zonnige Singapore. De thema's uit het boek zijn: Liefde, verdriet, hebzucht, rijkdom en verlies.

Op de cover zwemt een vrouw, dit zou Julia kunnen zijn, die een duik neemt in het zwembad en daarna haar zo aardige buurman ontmoet. De vraag is: wat wil hij van haar?

De titel De expat slaat meer op de persoon Paul, gezien hij de echte uitgezonden Expat is.

Bestsellerauteur Patricia Snel (1967), groeide op in Gouda en studeerde in Leiden Italiaanse taal-en letterkunde en kunstgeschiedenis. Na haar studie werkte zij enkele jaren voor een marketing en communicatiebureau, richtte ze diverse bedrijfjes op en reisde o.a. een half jaar lang door Zuid-Amerika en Afrika. Nu woonachtig in Singapore, waar ze tevens research heeft gedaan voor het succesvolle boek De expat. Haar verblijf daar als Expat en tevens haar overbuurman hebben haar geïnspireerd tot dit boek!

Beoordeling: Het boek is met plezier gelezen en krijgt 4 sterren!

Originaliteit: 5

Spanning: 4

Verhaallijn: 4

Plot: 4

Einde: 3

Het is een aanrader, voor de lezers van: Saskia Noort, Esther Verhoef, Marion Pauw, etc.

Vera VB says

zwak boek, de eerste helft gebeurt er amper iets en heeft het veel weg van een chicklit. Daarna gebeurt er wel iets dat met vrouwenhandel en misbruik te maken heeft van 'huisslaven' in Singapore. Daarna wordt het verhaal dan snel afgehandeld. Hier was meer van te maken.

Martine Berenpas says

Beetje simpel boek, wel leuk voor op het strand

Christine says

S

Het boek leest vlot, je gaat helemaal op in het verhaal en bent echt nieuwsgierig. Het tempo blijft er in. Enkel op het einde gaat het ineens heel snel. (SPOILER) Het einde zou goed zijn, als je niet nog de laatste 2 pagina's had over de dader. Die zijn er echt te veel aan om met een goed gevoel te eindigen.
